

Inhoud van de Ravelyn 40^e jaargang nummer 3 december 2022

In de rubriek Van de redactie beschrijven de redacteurs Dicky Wijland en Kees Heijstek hun blik op de inhoud van dit Ravelyn, een jubileumnummer.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Ravelyn heeft de redactie gezien wat er veertig geleden werd geschreven in de Brilliant, een uitgave van de toenmalige gemeente Willemstad. Op 25 januari 1982 stond in de rubriek Politie Varia een humoristische nieuwjaarswens van postcommandant Peter van den Dool.

In de rubriek Van de bestuurstafel staat voorzitter Addi Kamp stil bij het jubileum van de Ravelyn en het belang van het blad voor de vereniging. Ook een vooruitblik op het 45-jarig bestaan van de Heemkundekring in 2023. In 2023 is het Mauritshuis 400 jaar; de Heemkundekring werkt mee aan de plannen voor de viering. Addi sluit af met een wens voor de feestdagen.

In de rubriek Van de penningmeester blikt penningmeester Maaïke Stout terug op 40 jaar Ravelyn en wetenswaardigheden uit de jaren 1982 en 1983. Natuurlijk ontbreekt ook financiële informatie niet in de bijdrage van Maaïke die afsluit met de mededeling dat de Heemkundekring aangemerkt is als ANBI-instelling.

De uitslag van in vorig Ravelyn gestelde vraag waar hangen deze plaquettes wordt nu duidelijk, het blijkt de Achterstraat.

De secretaris, Johan Schot, verzorgde zoals altijd het Activiteitenoverzicht 2022/2023.

In "Het allereerste artikel" gaat Coos Salomons terug naar de achtergronden van zijn artikel Vrouwe Justitia en het Willemstadse stadhuis, het eerste dat in de Ravelyn verscheen en dat nu ook weer ter gelegenheid van het jubileum is opgenomen.

Alweer deel V van de reeks artikelen Willemstad van 1812-1814 van Geert van Uythoven. Hierin lezen we hoe Willemstad bekneeld raakte tussen enerzijds het Franse leger en anderzijds Russische Kozakken en het Britse leger. Dat gebeurde in de Zesde Coalitieoorlog (maart 1813 – mei 1814), de strijd tussen Frankrijk en verschillende andere Europese mogendheden, waarbij een einde kwam aan de successen van Napoleon.

In de Rubriek Wist u dat? Een aanschrijving van 18 januari 1897 waarin werd gewaarschuwd voor rupsenesten in bomen. Toen ook al in Willemstad.

In Schippers en schepen van Willemstad (1800 tot 1950) deel 4 beschrijft Kees Touw de schippers(families) Koomans, Van Os, Pols, Van Prooijen en Ruitenberg met hun schepen. Een mooie serie en een waardevolle documentatie over een belangrijke nijverheid in Willemstad.

In de militaire spectator van 1920 stond een artikel van Fr. De Witt Huberts, Kolonel der Infanterie b.d. met als titel "Het beleg van Willemstad in 1793, volgens mededeelingen van een ooggetuige". We kregen toestemming om dit artikel waarin het dagboek van Frans Jacob Alexander Berg centraal staat. Berg heeft als Kapitein-ingenieur de belegering van Willemstad van begin tot eind meegemaakt. Fijn dat we dit artikel mochten overnemen in onze uitgave.

Aangrijpend is het artikel "Wij hebben ons schip verlooren" van Pieter Dijkstra. Pieter Dijkstra heeft de geschiedenis van de schipbreuk in 1883 van het schip van zijn overgrootvader in de buurt van Dintelmond opnieuw beschreven. De schipbreukelingen werden gelukkig gered, interessant is te lezen hoe hun tocht via Willemstad verder huiswaarts ging. Er komt nog een vervolg.

Ook in deze Ravelyn weer een artikel over “De predikanten van de Ned. Herv. Gemeente te Willemstad” door Const. van Nispen.

In deze aflevering lezen we dat de scheiding van kerk en staat grote gevolgen heeft voor de kerkelijke overheid, ook in Willemstad. Er wordt beschreven hoe de beschermde positie van de Hervormde kerk in Willemstad in gevaar komt. Maar ook hoe de kerk samen met de Willemstadse bevolking het financieel redt.

De column van Bastiaan den Bakker gaat over de boerderij Ken u Zelve aan de Stadsedijk en haar bewoners. Bastiaan schreef deze column in 2010. Nog steeds zeer lezenswaardig.

In het artikel Bovensluis, uniek plekje aan het Hollandsch Diep staat een impressie van de buurtschap Bovensluis. Coby Knook Maris is hier geboren en getogen en vertelt over de bewoners, de geschiedenis en de boerderijen van deze bijzondere plek. Dit eerste deel gaat onder andere over de historie van de plek, het fort en de sluis.

Als laatste in deze weer volle Ravelyn een gedicht over de Schaapskooi van M.L. Schippers ter gelegenheid van de opening op zaterdag 20 september 1969. Dingeman Kamp brengt dit gedicht met mooie foto's onder onze aandacht.